

NIEUWSBRIEF VAN DE STICHTING "VRIENDEN VAN DE LADDER 752"
AUGUSTUS 2016

Beste Mensen,

Hij kan de weg op. Onze ladderwagen "752". Geheel in stijl op een antieke dieplader, die voorheen in het Amerikaanse leger op Sardinië dienst deed, is hij vervoerd naar het keuringsstation van de Rijksdienst van het wegverkeer in Heerenveen. Het was voor de restaurateurs een spannende dag. "Het zal toch wel". De heren keurmeesters hebben nauwlettend hun werk gedaan. Het gevolg was: GOEDGEKEURD!!!!. Het was voor ons allen een hele opluchting. Hoewel we door een vrachtwagenbedrijf reeds een voorkeuring hadden laten uitvoeren die positief uitviel, weet je het maar nooit. Andre en Frans waren meegereden om alles van dichtbij mee te maken. Hun telefoontje naar ons toe was bijzonder aangenaam. Na enkele uren kwam de dieplader weer terug op de plek aan de Helling alwaar wij een klein feestje vierden (met champagne) op de goede afloop. Maar een goedkeuring wil nog niet zeggen dat hij de weg opmag. Hij moet wel verzekerd zijn. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Althans: Te verzekeren is hij wel, maar het ligt ook aan de prijs die daarvoor betaald moet worden. Dat viel nog niet mee. Premies die snel de bodem van onze contributiekist laten zien was niet onze bedoeling. Het werd een speurtocht naar de juiste maatschappij die ook voor ons (maat)schappelijk verantwoord was. Uiteindelijk heeft de zoektocht geresulteerd in een voor ons verantwoord bedrag. Hij is dus verzekerd. Albert en ik waren zo enthousiast dat we direct met de ladderwagen de weg op wilden. Zo gezegd, zo gedaan. Doch.....reeds na enkele kilometers begon er onder de motorkap stoom op te stijgen. We wisten dat we geen motor hadden die op stoom reed wat ons deed vermoeden dat er iets met de koeling aan de hand moest zijn. Jawel hoor..... We reden net bij de Bergermeer dat het gebeurde. Nou, wil het toeval dat er in deze wijk net een trouwe 752 er woont. Dus wij naar Theo Timke toe. Na een bak lekkere koffie hebben we van Theo een gieter water gekregen en daarmee de radiator gevuld. Voor de zekerheid hadden we ook een volle gieter water meegenomen voor eventueel onderweg. (je weet maar nooit) Nou, dat hadden we goed ingeschat. Bij de Vronermeer begon de wagen weer te stomen en zelf zo erg dat onze brillen ervan besloegen en wij als de wiedeweerga een vluchtstrook op moesten zoeken. Zo kon het gebeuren dat het meenemen van een extra gieter met water een goede inschatting was geweest. Afijn, het betekende weer werk voor ons. Wat is de oorzaak. Kenners onder ons wisten te vertellen dat het koelsysteem verstopt zou kunnen zijn. Op onze werkavond hebben we het laatste beetje water eruit laten lopen en de radiator gevuld met schoonmaakazijn. En dan.....opnieuw proefdraaien. Het ging al beter, maar het is nog niet in orde. Opnieuw: water eruit en schoonmaakazijn erin. En dagelijks even de motor een De eerst volgende werkavond gaan we er maar weer mee rijden. Ik had een moment het gevoel dat onze auto last van zijn maag moest hebben. Op gezette tijden is het net of hij aan het boeren is. De motor staat dan gewoon uit, maar ik kom geregeld in de schuur en dan hoor ik een onbestendig geborrel. Een geluid wat ik zelf wel eens heb als ik zwaar aan het tafelen geweest ben. Het geluid kwam echter wel degelijk uit het motorcompartiment van de 752. Ik denk dat de schoonmaakazijn zijn werk doet. Het zal niet lang duren of de problemen zijn verholpen en kunnen wij zonder bang te zijn de weg op.

Dat de auto een unieke verschijning is, dat is zeker. Enkele weken geleden hebben we bezoek gekregen van de Rotary afd. Heerhugowaard/Langedijk. Zij wilden wel eens weten hoe het verhaal achter deze 752 zat. Ton Adams heeft een avond gewijd aan het geven van een lezing over onze auto. Geheel op zijn eigen humoristische wijze wist hij een beeld te schetsen van deze auto en zijn bemanning uit het verleden. Het enthousiasme was groot. Veel vragen en veel belangstelling. We hebben ons visitekaartje afgegeven en hopen zo dat hij regelmatig ingezet kan worden bij speciale gelegenheden. Van de Alkmaarse vrijwilligers hebben wij een uitnodiging gekregen om te demonstreren op 8 oktober tijdens de viering van het Alkmaars Ontzet. Beste Mensen: U leest het. Onze club is springlevend. U kunt het ook zien en beleven op iedere 1^e en 3^e woensdag van de maand van 20 tot 22 uur. (behalve in augustus wegens vakanties)

TOT DE VOLGENDE KEER.

Uw 752 schrijver Jan Berger.